

Ga je mee op zoek naar het verloren kabouterdorp?



Kabouters bestaan niet. Of toch? Onlangs vonden we een stapel oude documenten in een geheimzinnige taal. De geschriften bleken opgesteld door een vreemd, maar vriendelijk volkje dat in de Lommelse bossen woonde. Niet groter dan enkele appels hoog.

De kleine wezentjes hielpen de vele arme mensen en waren erg geliefd. Maar niet door iedereen. In een groot kasteel woonde een boze tovenaer die jaloers was op de kabouters. Op een koude winterdag sprak hij een vloek uit en sloot de kabouters op in hun kabouterdorp.

Helpen jullie de vloek verbreken? Maak je klaar voor een tocht vol gevaren en opdrachten, op zoek naar het verloren kabouterdorp. Pas onderweg goed op, want de geest van de tovenaer zou nog in het bos rondwalen...

START

Jachthaven De Meerpaal, Boskantstraat 60 in Lommel

VERSCHILLENDE TOCHTEN



De blauwe tocht is een kleuterwandeling van 2,3 km, geschikt voor buggy's



De rode tocht is een avonturentocht van 6,2 km

De hoedjes duiden aan in welke richting je moet wandelen. In de buurt van de gouden hoedjes moet je een opdracht zoeken. Als je de opdrachten goed uitvoert en de cijfers noteert, vind je de schat.

Bij de meeste opdrachten tref je ook een potje aan. Dit is voor de geocachers (<http://geocaching.com>). Als je enkel de wandeling doet, mag je deze potjes gewoon laten staan.

MEENEMEN

 Balpen en papier

 Muntstuk van 0,5 euro voor een klein aandenken op het einde van de tocht

CONTROLEKAART

Noteer hier de cijfers die je onderweg vindt



GROTE TOCHT (6,2 KM)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15



KLEINE TOCHT (2,3 KM)

1	2	3	4	5

CODE

--	--	--	--

Info via Toerisme Lommel, Dorp 14, tel. 011 54 02 21

